

# TUREN TIL NORMANDIET 2023



Tekst og billeder: Gregers Sophus Petersen

## MAN.D.26.AUG.

Vi har fået pakket alt i god tid, så det er bare om at komme op og få lidt mad og kaff' og afsted. Vi bliver færdige og kører kl. 8:20 over til bageren efter sandwich'es. Op og tanke, ud af byen og i faktisk godt vejr. Det er morgen friskt med 16°, men fino. Det er lidt diset længere fremme, men da vi passerer Kolding, så letter det og er fint solskin, dog med en del skyer. Vi kører i adstadigt tempo og "blender" ind i rækken, så vi når Fleggaard kl.11:15. Vi skal bare have lidt godt til ganen, kortene og hyggen. Det kan fint være i kassen, så vi kører videre og kommer på "das autobahn".

Vi holder ind ved en rast og får en sandwich og kaff'.



Vejret er stadig dejligt, så vi nyder at være på tur. Vi fortsætter mod Hamborg og det glider bare. Der er ro på

og tid til at nyde landskabet. Ca. 10-15 km før tunnelen - så stopper det. Der er indsnævring fra 3 til 2 baner, huha det går langsomt! Det bliver ikke bedre, for længere fremme er en lastbil gået i stykker, så politiet er der og leder os udenom. Pyha, Pe'ersen sveder og termometeret stiger, vi kører i kø og kommer kun langsomt frem. Langt om længe er vi forbi den havarerede lastbil og vi glider gennem tunnelen og kommer godt igennem byen. Et stykke på den anden side holder vi ind igen og får den sidste bolle og kaff' og så er der kun 59 km tilbage! Vi finder nemt hotellet og bliver indkvarteret og bliver installeret. Vi hygger et par timer og gør os så klar til at gå ud at spise. Vi går lige omkring Rossmann og får barbercreme og så hen til Orient Kebab. Dér får vi

2 dürüm kebab m. kalvekød. P....gode og der var rigeligt. Hjem på hotellet og slå mave (glem det). Lidt hygge og kortspil; man er vel på ferie.

## TIRS.D.29.AUG.

Vågnede helt uden vækkeur i pæn tid og fik os gjort klar og pakkede sagerne og kom ned. Kørte ud til bager lige ved nedkørslen til motorvejen. En rigtig fin forretning, fik god kaffe og et par sandwich's (og 2 togo). Lækkert sted. Så afsted mod Amsterdam.



Ganske som vanligt skal man bare tænke, "hér går det da godt" BANG så er der morgen- trafik ved Bremen. Det går nu fint og vi kommer

videre uden de store forsinkelser. Det går godt og vi følges med lastbilerne (stort set). Over middag holder vi ind på en rast og får vores mad og en tår kaffe. Stadig fint rejsevejr.

Ikke for varmt og det holder tørt. Så er vi i Holland og det anes på vejene og trafikken. Der er noget med de veje, der er mindre støj på visse strækninger og det nu rart! Vi nærmer os Amsterdam og trafikken bliver tættere. Der er max. 100 km på vejene, men det glider bare fint, alle passer ind og der er ingen stop and go kørsel. Helt fantastisk, for der er d..... mange biler og op til 4 vejbaner. Det glider og SÅ holder vi lige ved det sidste blinklys. Til venstre og rundt i rundkørslen og så er vi der s'gu. Det var da nemt. Her inde i byen ligger en park med campingplads, så man næsten tror man er på landet. Fine små pladser til telte og lidt større til campers. Sådan én får vi. Bliver indskrevet, hen til nr.47C og så i gang. Det drypper lidt så vi må samarbejde og få det op i en fart. Det lykkes og vi får alt på plads; regnen

er stilnet af. Vi har fået vist et par indkøbssteder og vælger JUMBO. Der er et par kilometer, så vi får lidt motion. Vejret er blevet helt hæderligt og vi finder stedet og det er stort og med mange gode varer. Vi får købt ind og går hjem og får tændt op i grillen. Det går som det skal, så vi spiser næsten ligesom vi plejer 🍔😋. Det er rart at det spiller og efter opvasken tager vi nogle spil kort inden det bliver nat- nat.

### ONS.D.30.AUG.

Vi vågner 7:30' isch og så går vi ned og bader osv. Så er der kaffe og morgenkomplet 😊. Det er go' kaffe og brødet er stadig ok. MEN lidt over 8 begynder det at regne; nå, vi sidder jo hér i tørvejrl og hygger! Lige indtil Pe'ersen ser ind i teltet og der er VAND PÅ GULVET! FUUUUCK. Der er vand på begge soveposer og det regner ind. Det net der er i toppen skulle have været dækket af. Troede det var tæt.

MEGA BRØLER. Finder et stykke plastik og får det med nød og næppe og træpinde lagt op og fæstnet med klemmer. Pyha. Vi spiller kort til over middag, så holder regnen op og vi begynder at tørre tøj og soveposer og håndklæder. Ser ud til at vejret holder tørt så vi kan forhåbentlig komme ud at gå en tur og få resten tørret. Det lykkes kun delvist. Vejret fortsætter med at være "spille kort vejr" og hygge med de obligatoriske tissepauser. Vi vil på en guidet tur rundt i Det gamle Amsterdam, men den er udsolgt, så vi vælger en tur der kommer lidt rundt til forskellige gode steder i centrum og ender ved Anne Franck's hus. Vi nøjes med tapas, da vejret IKKE er til grill.

Vi ser lidt tv-avis og spiller kort og får kaffe "med fløde". Vi ser positivt på det og håber på bedre vejr i morgen.

### TORS.D.31.AUG.

Vi vågner som vi plejer - det hår regnet i nat! Vi skynder os i bad og får morgenmad. Vi er klar og går



kl.8:50, så der er god tid til at komme til mødestedet i tide. Vi kommer med færge over til den anden side lige ved Station Central og skal så bare lidt længere ned ad gaden. Der er godt nok mange mennesker hér og meget forskellige. Vi finder stedet og bliver registreret. Så kommer en guide som fortæller om turen og vi går afsted. Det jødiske museum vi er ved, var bygget som synagoge og på den anden side af gaden ligger den portugisiske synagoge. Hele kvarteret er jødisk præget og dét er et gennemgående træk ved Amsterdam, at den rummer så mange forskellige kulturer og mennesker. Vi kommer forbi et min-



desmærke for alle de jøder der forsvandt i lejre i anden verdenskrig. Et meget gribende monument, designet af samme

mand Daniel Liebeskind, som lavede 9/11 monumentet i New York. Vi glider videre gennem byen og ser små bronze plader i fortovet også til minde om jøder der forvandt i krigen. Hen over den store plads



med kongsslottet og mindesmærket for krigen. Over broer og langs kanaler ender vi ved Anne

Frank's hus. Det er en gribende fortælling om mod og udholdenhed i svære tider.

Mens vi hører om Anne's liv hér, begynder det at regne, altså stå ned i stænger så alle dækker sig bedst muligt. Det er hårdt, men kort! Svært at få billetter til huset med 1,3 mill. besøgende om året. Slut på rundvisningen og vi går op ad gaden og til højre og dér finder vi et listigt sted hvor vi bestiller pizza og 2



øl. I solskin sidder vi og nyder livet. Vi vender næsen hjemad og går langs kanaler og over broer og ender ved stationen igen, finder færgen og kommer hurtigt over og går op mod indkøbscentret. Vi er bare så tørstige. Får købt lidt ind og så går det hjem ad. Men først kværner vi lige en ice tea, bøvs. Det var godt. Hjemme igen hænger vi lidt og nyder, at det er tørvej. Det sidste bliver tørret og vi får GinHass 🍷 og i aften står den på grill 😊.

### FRE.D.1.SEP.

Vi vågnede lige før uret ringede og SÅ var det bare op og i gang. Heldigvis havde det kun dryppet i nat, så det var nemt at pakke sammen. Jette ordnede mad og kaffe, jeg tømte teltet og stillede hen til traileren, som hun så pakkede. Det gik bare fint og vi kom afsted kl 9:30. Hilste på en dansker som med camper skulle til Spanien; han burde da lige køre forbi Lleida og Fraga. God tur. Tankede og kom ud af byen. Hmmm den pruttede sgu lidt og ville ikke rigtig tage gassen, så vi gled bare ind i rækken og kom sydover. Kørte ind og ringede til Søren og forelagde sagen. Tag tændrørshætter af og se om de sidder løse!?! Venter lidt med det, alt for meget kåbe og ..... Fortsætter og holder ind og vil have regndragter på, det drypper. Tisser og får kaff' og croissant. Tøj på og videre. Det regner. Vi ender i kø før Antwerpen og kommer gud hjælpe mig sgu lige ind mod centrum. For h..... da også og al den trafik! P.. (ender på s) kører fra og laver ny rute, nu ovre på "kort" app'en. Checker ikke lige byen og vi er nødt til at holde igen og se at vi kører mod Lille i stedet for Abbeville, dobbelt så langt. Har det da ingen ende? Jo, for lige nu er der ikke mere strøm på tlf.

Den har ikke ladet - fejl i stikket. Ind til siden, oplader findes frem og så afsted. Det går fint et stykke tid så lige ind og få en tår kaffe og vores medbragt sandwich. Hva' h..... der er ingen kaffe - nix for den er i topboksen! Låget havde IKKE været lukket. PISOSE 🤪 nå en sjat lunken til hver og halv sandwich. Grrrrr. Af med regntøjet og videre. Der kommer lidt mere kø, men det går. Vi kommer efterhånden dertil at nu er det alm. landevej og så glider det med adstadige 80 km/t. Nu er der bare 20 km tilbage og så begynder det f..... at regne igen. På med tøjet og videre.

Nix. Efter 5 km er der ikke mere strøm på powerbanken så finder opladerstikket fra tasken, på med det og så kører vi til Abbeville. Det regner stadig, bliver

indkvarteret og får badet og rent tøj på. Dejligt. Hotelværten tilbyder venligt at tørre regntøjet og det takker vi JA til. De er nu flinke de franskmænd. Så gå vi over på den anden side af vejen til "Dame Martine" (anbefalet af værten). Vi vælger 2 x lammeskank (7 timers langtidstegt) med mos og timiansauce. Det reddede dagen. Det bedste vi nogensinde havde



fået. Ikke voldsomt meget, men super lavet. Dertil 2 gode lokale øl. Farvel vejstøv. Vi går en tur rundt om pladsen, i tørvej, får en GinHass og ser Matador og så natnat.

### LØR.D.2.SEP.

Vågnede til vækkeur. Huha, ku' godt have sovet lidt længere. Nå, op og pakke, ned med sager, ind og få "petit dejeuner"; god fransk morgenmad og gode croissanter. Fik betalt og sagt pænt farvel til hotelfatter, som havde haft hotellet altid. Vi sagde, at vi foretrækker disse små hoteller og det blev han glad for. Der var masser af folk udenfor i forb.m. det her cykelløb. Det starter i London og over Dover ned omkring Abbeville og andre byer, inden det ender i Paris. 5 dage varer det og så holder man mindehøjtideligheder for at mindes ofrene i 2.verdenskrig. Sang og musik prægede vores afsked! Vi





kom godt ud af byen og så gik det ellers bare strålende, for vi kørte på de dejligste motorveje helt til Rouen og lidt efter også. Vi nåede campingpladsen lidt over 12, men fortsatte ind til Honfleur hvor vi fandt en LIDL og købte det mest nødvendige, 2 øl 😊 og så s'fø'li' en del mad. Så ud mod campingpladsen og ikke samme vej tilbage for den vej ind til Honfleur var på MEGET små veje. Så ny vej lidt længere, men med en masse fine huse med meget flot bindingsværk, som i MEGET flot. Vi kører det sidste stykke opad og lige lidt før vi er der, lyder der et ordentligt GONK og så er vi der og kører ind i indkørslen og holder så dér. Vi bliver indskrevet, med blyant på papir! og får vores plads, den er fin. Godt, vi skal op med sagerne, men ser så vi, at den er helt flad på baghjulet! Hva' h..... er dét nu. Nå, af med trailer og alle tasker. Op på plads med det og så ned efter kværnen. Den kan lige listes op i tomgang og Greg går ved siden af. Op på støtteben og dreje rundt. Der er et par sten, ikke det, men SÅ kommer den, RINGGAFFELNØGLEN. Wow, der er ikke noget at sige til at den er flad.



Greg starter med at kontakte SOS og efter lidt snak ender det med at de må konstatere at det nok ikke



bliver førend man/tir vi får nyt dæk på. Øv lort. Nå vi må hygge så godt vi kan. Jette har pakket alt ud, så vi sætter teltet op og får sengene op og resten på plads. Så sætter vi os og får vores øller. Resten af dagen går med at pusle med iphone, tørre lidt tøj og topboks (stadig lidt kaffe i) luftet sæder og hygget. Det er en mega anderledes camp plads end i Amsterdam. Alt var skarpsåret, fint, passet og ordentligt. Hér er en helt anderledes "laissez faire" holdning, men en utrolig ro. Nogle bor vist fast herude, de kender hinanden, kan vi se og så snakker de, hold da fast. Solen går om bag træerne, så nu bliver det mere afdæmpet og det er rart. Det har været sommervej, siden vi ankom. Vi vil grille, ja vi vil, grille! Får startet op og kommer til at spise kl. 20 isch'. Marineret fransk stribet flæsk er nu ik' så ring'. Et enkelt let måltid, med lidt "vinerbrød"! Jummi.



### SØN.D.3.SEP.

Så blev det søndag. Heldigvis med frisk brød fra bageren. Vi bader først og så morgenmad. Det er meget fugtigt, morgendug, men dét bliver brændt af op ad formiddagen. Der er helt ro på dagen og vi får læst avis og fortsætter med at læse og høre bog. Det bliver bare varmt, vi sveder bravt og så, efter et par timer må vi ind og have lidt frokost. Jeg henter en "cider artisanale" og så får vi let frokost. Bagefter går vi en tur og når ned til Conteville og ser byen og kirken. Vi er noget betaget af nogle af husene, som er helt utroligt fine med spændende bindingsværk og tagkonstruktioner. En lille landsby i sommerson og ro. Vi går hjem og dét bliver en hård tur, op ad bakke og varmt. Pyha, så er vi oppe og går ind og får en øl i receptionen. Dé er bare gode, fadøl som smager af lidt mere, end de plejer. Vi nyder øllen og ser nogle



Nu er vores madlager ved at være tomt, så håber på, der sker noget i morgen. Slutten dagen med kaffe m.fløde og en gang "Matador". Natnat.

#### TIR.D.5.SEP.

Samme som i går. Henter brød og får morgenmad. Badetid og opvask. Greg tager kontakt til SOS, har fundet et sted i nærheden, som har et dæk der kan bruges. NU må der gerne ske noget. Vi skal jo gerne ud, at se lidt inden vi skal hjem. Så vi venter lidt igen. Det går ikke helt som håbet, det trækker ud. Vi går en tur, bare for at få lidt motion. Det er varmt idag ca. 30° og vi stønner i varmen. Vi kommer op til campen igen godt varme. Får en lille mad og smider os i solen, nu den er her. Efter 1,5 t må vi give op. Vi rykker ned til receptionen, der er lidt køligere. Vi spiller kort et par timer. Imens kommer transporten til kværnen. Den bliver læsset og sendt afsted, så nu kan vi bare vente. Pladsen blev meget tom - snøft. De skriver fra SOS, at de tror værkstedet er lukket! Så træder Pe'ersen i karakter : de har åbent til kl 19, så ring og gør noget, vi skal videre.



Håber at der sker noget nu. Vi spiller fær-dig, får bestilt morgenbrød og sikret, at vi kan blive en nat mere. "Pas de probleme, rester a 7. octobre! Bien". Vi dalrer op og gør klar til et bad og aften drescode! Vi går ned og får en øl og tager kortene med. Spiller nogle spil og bestiller så en calzone "pour deux" og en fl.rosé. Den er rigtig god, vi får en sauce pimentée med. Pyha den gir varmen! Vi sætter os op og Greg flyver lidt drone og nú begynder det at blive lidt sjovt. Får kaffe med flø'e og så en gang "Matador" og så Natnat.

#### ONS.D.6.SEP.

"Same procedure as last day"! Vi bliver færdige op ad formiddagen og så vil vi ud at gå en tur, for at gøre noget for kroppen og peristaltikken. Vi vælger at gå til den anden side og kommer i de grad på markvandring. Vi kommer ud på et "singletrack" hvor brombærerne hænger tungt ud over stien. Vi kommer

spille petanque. Det er vores genboer, som hygger sig med spillet. Han er lidt bevægelseshæmmet og har et centimetermål med magnet, så han kan få kuglen op i hånden, smart. Vi runder af og sætter os i skyggen ved teltet og hygger med læsning og dagbogsnotater. Vi vælger den nemme løsning og gå ned og får pizza til aftensmad.

Får en rødvin og så kommer maden. De er begge gode, men vi kan ikke spise op; værten tilbyder at vi kan få dem med, også til i morgen, men takker pænt nej. Går hjem og ser lidt "Matador", det er nu lidt hyggeligt og sjovt. Natnat.

#### MAN.D.4.SEP.

Greg vågner tidligt, måske kommer der en bil og henter kværnen! Nixen. Nå, igang med dagen og morgenmaden. Vejret viser sig fra sin bedste side, så den kan vel bedst bruges til lidt læsning og solbadning. Det bliver den så brugt til. Vi venter og venter, spiser lidt frokost, læser og lytter til Mathias Hammer fortælle om sin yndlingsmusik og får sol. Efter et par timer går vi ned i receptionen og bestiller en øl. Greg henter kort/terninger og vi spiller et par timer og hygger. Vi daller hjem og starter grillen op. Det går rigtig fint med den grill og maden er enkel og let.





forbi med forsigtighed, så ud på en lille vej og så runder vi og går hjemover. Fin vej indtil "opad med 10%" (næsten). Der er en del rigtig fine huse med den her helt specielle bindingsværk. Wow det er flot, når det er passet. Ellers ikke. Vi tager en let frokost (læs: det næstsidste ost og spegepølse). Så lægger vi os i solen og feder den. Læs: sveder den. Det er d..... varmt. Et par timer går og SÅ ringer tlf. Det er fra SOS. Kværnen er færdig, "du kan bare hente den!". Jammen! Nå, bestiller en taxa, som kommer om 50min. Skynder mig i bad og skifter, får en kaffe, nope - nu kommer taxa'en. I med al tøjet og så afsted til Goderville. Det går fint, prøver lidt smalltalk med chaufføren, det går nogenlunde. Vi når frem og så ud og få kværnen. Hold da k... dé tar da ved her i Frankrig. 275€ for et bagdæk! Nå, pyt Pe'ersen betaler. Så går det hjemover og det er f..... fedt at få nyt bagdæk på. Solen skinner og vi er på ferie. Kommer over den store Tancerville bro (gratis for mc'er). Så er vi hjemme (mig og Bimmeren). Vi hygger lidt og går så ned og får en øl og spiller terninger. Vi napper en calzone igen, den var så god. Igen når Pe'ersen at flyve lidt, han laver s'gu også loop til begge sider 🙌. Kaffe m.flø'e og Matador. Natnat.

#### TOR.D.7.SEP.

Vi gentager succesen fra igår. Bliver færdige og så er vi klar til at tage afsted. Idag skal vi til Bayeux og se "tapetet". Det er bare det bedste vejr at køre i og vi vælger "ikke betalingsveje" kører på landeveje indtil Caen og så er der motorvej for resten. Finder nemt museet. Parkerer ved siden af cathedralen. Dén er meget flot, ser vi lidt senere. Vi køber billetter og får udleveret en radioguide på dansk. Det spiller. Bliver ganske forbavsede over det fantastiske stykke gobelin som har SÅ meget historie i sig. En grundig gennemgang af fortællingen findes andre steder. Stor oplevelse! Vi går over og får en boghvede pandekage ved siden af. Dejligt sted med overdækket servering. Så ind i kirken og man bliver blæst helt bagover. Ord er ikke nok. Vi er også i krypten, der lugten godt nok jordslået, men pyt, vægmalerierne er fantastiske. Oppe igen støder vi ind i hold danskere som er med Gislev Rejser hernede. De vil gerne snakke og det er lidt svært når vi nu er i en kirke. Hyggelige folk og fortsat god ferie. Vi kommer ud og går en tur igennem byen, hvor der er mange fine steder og huse. (Der er pænt med turister, en del af samme aldersgruppe som os. Vi runder af og ta-



ger tøj på. Vi vil til Honfleur, men skal lige omkring en Intermarché, for at få Nescafé og en pressenning til at stille sager på i morgen tidlig i det dugvåde græs. Det får vi og så ind til Honfleur, hvor vi sidder ved havnen og får is og mineralvand. Der er bare så flot hernede. Jette var her jo, for 22 år siden og me-



get har ændret sig, ikke husene, men der er mange flere turister. Vi hygger en god times tid og kører så hjemover og flår tøjet af og chiller lidt i skyggen. Vi får pakket lidt og går så ned i baren og får en øl. Læser, skriver dagbog og nyder den sidste aften inden hjemrejsen. 'Kæft hvor hår det været godt! Bestiller kaffe og brød til i morgen tidlig, så er det nemt at komme afsted. Vi hygger og får planlagt hjemturen, hotellet bestilt og så bestiller en "calzone à deux".

Den er god og vi nyder det dejlige vejr denne sidste aften. Vi glider opover og får kaffe og tar en omgang Matador.

### FRE.D.8.SEP.

Vi vækkes kl.6:30 af en grim lyd, men op og i gang. Der er næsten ingen dug, så det går nemt, at få pakket sammen. Vi er færdige med det kl. 8:30 og går så ind og får morgenmad. Dét er rigtig fransk, 2 kopper kaffe og en croissant og choko ! Let, men godt. Vi får regnet af og sagt pænt farvel til madame. "À bientôt" ja, det håber vi.

Kommer afsted kl.9 i den let kølige morgen og nyder bare at glide igennem landskabet. Det ruller bare og vi kommer igennem de dejligste områder. Vi forbavses stadig over de perler af huse vi ser på vores vej. Kan desværre ikke tage billeder af dem alle sammen, men víd, at de er dygtige håndværkere her nede i Normandiet. Holder ind ved et farmacie for at få noget tape til at holde Jettes 3.tå på plads. Den bankede hun ind i sengen i går aftes. Av, for h..... Det er ikke blevet bedre. Fik lidt plaster omkring i går og lidt tape ved madame. Kører videre og kommer til en benz station i en lille by på landet. Ind og få benz på, mens det er billigt (1,99€/l). De har også kaffe! Super og 2 croissanter 👍. Så er alle tanket op og vi fortsætter. Vi kommer på motorvej og så går det bare. Temperaturen 🌶️ lige 36° så vi sveder



med anstand. Vi kommer gennem Lille og der er tæt trafik. Pludselig går trafikken i stå, nogle kører udenom til venstre, vi glider med og ser at 4-5 biler er kollideret, én vender modsat - helt smadret front- uha det kan hurtigt gå galt. Hold øjnene åbne og hånden på bremsen. Der er tæt trafik hele på vejen her i Belgien, så vi skal dreje fra mod Sint-Niklaas centrum. Ind i byen, rolig kørsel og ender ved et torv, hvor der er et myldrende folkeliv med cykler og mennesker, biler i et let virvar. Bliver indlogeret, finder de ting vi skal have med, Jette går op med sagerne og Greg kører op på taget af et shoppingcenter ved siden af. Vi får smidt noget tøj og så chiller vi lidt på

sengen inden vi bader og bliver frisket op og går ned og får en øl med udsigt til torvet. Det er stadig? ° så vi kan lige klare det. 2 Grimbergen Blonde og peanuts - could't be better.



### LØR.D.9.SEP.

Vækkes af en grim lyd, men pyt. Vi skal kun vaskes og i tøjet og så afsted. Greg bliver færdig og går over og henter bimmeren i p-huset. Der er en fin udsigt heroppefra ud over byen. Vejret er perfekt, får betalt, ned fra taget, hen foran hotellet og så ud med sagerne. Der ligger en bager på næste hjørne, der har åbent! MEN kun brød, så vi letter anker og kommer ud af byen. Der er ikke ret meget trafik endnu, så det går godt deruda'. Et stykke nord for Antwerpen kører vi ind og tanker og dér





er der også mulighed for kaffe. Jette går ind og bestiller. Vi får 2 kaffe og bacon&æg. Pakket ind i en bolle. Det var da ok, indtil hun siger prisen. WOW, vi ser da, at det er et STARBUCK sted! Derfor. Da hun henter en vand inde ved siden af, ser hun at de også dér har kaffe og brød, til andre priser. Godt, så ved vi det. Men kaffen var nu god. Vi kommer afsted og der er stadig lidt dis tilbage, men det bliver brændt af og så bliver det en rigtig varm sensommerdag. 35° så vi sveder lidt. Vi kommer også til at køre i kø i forb.m. en fra/til kørsel; de første 5-600 m går det langsomt, men da vi så kommer til den næsten cirkulære rampe, går det i stå. Det bliver mega træls at komme op, bimmeren bliver varm og det er svært at komme igang med al den last. Det lykkes og vi køler alle lidt ned, da vi kommer op på motorvejen. Vi kommer på 1'eren igen og så bare opad. Vi kommer også til stykket med de 29km vejarbejde med 80km/t. Ja, så er der ikke sååå langt igen. Når lige at se, at "Oyten" er streget over på Bremen skiltet, så vi drejer af en gang tidligere og kommer så ind ad landevejen.

Kigger efter restaurant, men ikke nemt. Tanker og henter vand, chips og øl i PENNY-markt. Så hen til hotellet, får nøglen, hilser på madame og udveksler lidt small talk og så op og af tøjet. Så flader vi ud og drikker øl og spiser chips - vi er bagud i saltbalancen! Vi bader og tager pænt tøj på, det er jo lørdag og læser og skriver til vi går hen og spiser.

Vi vælger Mamma Leone, italiensk mad. Vi vælger lidt steak med salat og andet tilbehør. Weissbier og Soave hvidvin - det bliver ikke bedre. Aftenen er vir-



kelig varm og det er bare dejligt, at sidde ude og spise på feriens sidste dag. Der er en livlig trafik op og ned ad gaden og det er af og til at mega fede biler triller forbi. Lamborghini, Audi A8, Dodge Challenger,

C63 AMG og andre. Lidt underligt for byen er blot en lille flække udenfor Bremen. Vi spiser næsten det hele og selv dét er for meget. Vi må vist hjem og ind i en lidt fast orden med maden 🤔. Vi glider hjemover og nyder denne næsten græske ferietemperatur. Natnat.

## SØN.D.10.SEP.

Her til morgen skal vi bare op og i tøjet, ikke noget der skal pakkes. Vi har bestilt morgenmad og dét er en hélt anden kaliber end den franske. "Vil I have røræg?" Ja tak, og alt det man ellers får i Tyskland. Vi bliver godt fyldt op og kan nu klare os til vi kommer hjem, næsten. Checker ud og får sagerne i vognen og så afsted.



Vi kommer på motorvejen ved næste tilkørsel; den i Oyten var lukket. Vi stopper lige og får foret i jakken, for det er kølig morgen med udbedt dis. Der sker ikke så meget og vi kommer på 7'eren og mod Hamborg. Trafikken er forbavsende tæt og der er kø helt udenfor Hamborg. Vi havde talt om at køre omkring den gamle jernbanebro i Rendsborg, så vi drejer fra. Ind og ned til "færgeren". Ser ud næsten,



som den gamle der blev påsejlet i 2016. Denne her blev indsat i marts -22. Vi kommer over og holder ind og får en kop kaffe på restauranten ved broen. Et fint sted og dér udenfor vores vindue er et lille hus, hvor der sidder en mand og fortæller om de skibe,



der sejler forbi : hvor store de er, hvad de har med og hvor de kommer fra. Så spiller han lige en lille udgave af nationalsangen fra skibets hjemland! Mega spøjst. De er ret store, de skibe der kommer forbi. Vi er der



ved middagstid og der er dækket op med buffet, så folk kommer her, for at få frokost og der er mange. Bordet ser rigtig fint ud, men vi har desværre ingen appetit. Op ad landevejen og ud på 7'eren igen og så bare hjemover. Vi tanker lige og køber lidt ind ved Rema, så vi har lidt til i aften og madpakken. Godt at være hjemme igen.

Smider sagerne ind og får en øl. Ahhhh 🍺 det var godt. Vi kan ikke sidde stille, så vi går igang og får alt pakket ud og hængt op, så det kan tørre og vasket og hængt ud. Vejret er så godt, at vi beslutter os for grill. Vi får pakket det hele sammen og lagt i trailer, det der er til camping, resten ind og ned i kælderen.



Endelig er vi klar og så er der grill og hygge den sidste ferieaften. Vejret er bare super, helt som vi har været vant til den sidste uges tid. Til sidst bliver det alligevel for mørkt og koldt, så vi glider ind og takker af for denne gang. Natnat.

